

Sidste generation i Binder Gaard

Andreas Frederik Binder og Sophie Birgitte Bentzen



Sidste Generation	side 1
Silkehandler og Lærredsvend	2
Tre Børn	3
Forretningen Solgt	5
Noter	7

Sidste Generation

Det er forældrenes fællesskifte, som er hovedkilden til historien om den sidste generation i Binders Gaard i Hørsholm.

Efter Johan Nicolai Binders død den 5. Februar i 1856 og deres mors død fem år tidligere blev de 8 børn forældreløse.

Det må nok siges, at det var noget af en udfordring for enkemanden og købmand Binder at blive alene med de seks hjemmeboende børn i alderen fra 0 til 13 år efter hans kones død i 1851. Hvorvidt der har været ansatte og hjælpere i butikken, som boede i byen, vides ikke. Men en husjomfru og en tjenestepige var ansat til at tage sig af børnene og husholdningen i købmandsgården.[1]

Den gamle Binders helbred havde været svigtende, hvilke ubetalte *doktorregninger*, omtalt i skiftet, vidner om. Alligevel må det have været et chok for de otte børn, at deres far pludselig døde af et slagtilfælde.

De to ældste børn, sønnerne, Andreas Frederik og Johan Lorentz, på henholdsvis 20 og 18 år var ikke *fuldmyndige*,[2] og skulle have kurator til at føre tilsyn med og give samtykke til hvordan de bestyrede deres formue. Der er derfor ingen af dem, der alene kan tage sig af forældrenes fællesskifte.[3]

Den ældste søn, Andreas Frederik, havde stået i lærer hos sin morbror Carl Christian Møller i København og var tre år tidligere, den 12. Oktober 1853, blevet silkehandler og lærerdsvend. I FT for 1855 er Andreas igen hjemme i Hørsholm, og arbejder i sin fars forretning som handelsbetjent. Hvorvidt det har noget at gøre med moderens død i 1851 og faderens vaklende helbred, at Andreas er flyttet tilbage til sin far, er uvist. Men i 1855 er han - tilsyneladende - faderens eneste ansatte i butikken.

Det bliver deres morbror klæde og silkehandleren Carl Christian Møller[4] fra København, der varetager børnenes interesse i skiftesagen både som kurator for de to unge mænds og som første værge for de yngre søskende. Yderligere udpeges en *anden* fælles værge for de umyndige yngre børn. C.C. Møller deltager i så godt som alle møderne.

Da faderen døde, opholdt Johannes Lorentz sig i I Sachsen Mecklenborg i Tyskland og anmoder skriftligt om at morbroderen bliver udpeget som kurator til at varetage sine interesser

Medens Johan Lorenz forbliver i Tyskland, bliver det den ældste søn, Andreas Frederik, der på egne og søskendes vegne møder op og *overværer* møderne i skifteforretningerne og følger slagets gang sammen med sin morbroder. Carl Christian Møller er - tilsyneladende - en stor hjælp for de forældreløse børn. Det er muligvis hans fortjeneste at forløbet udvikler mod at Andreas fik mulighed for at overtage sin fars forretning.

Den 14. maj 1856 mødte Andreas Frederik til mødet på amtstuen *og fremviste en han meddelt fra allerhøjeste Stilling - til at være fuld myndig* (efter bevilling). Andreas Frederik, der nu har status som myndig person fremlægger et bud på 7.100 rigsdaler for købet af sin fars forretning og ejendom. Da han er arving i boet bortfalder tidligere bud fra en afholdt auktion over faderens ejendom. Hans bud accepteres af skifteretten. Den unge mand, 23 år, kan nu kalde sig både ejer af Binders Gaard og købmand i Hørsholm..

Skiftet er endeligt afsluttet i September 1856, indtægt og udgifter gjort, og overskuddet af boet fordeles mellem de 6 drenge, der hver får 267 rigsdaler, og de to piger der hver får 133 rigsdaler som deres arv.

Silkehandler og Lærredsvend



Silke og lærredshandler Laugets Lærer og Examinations Attest for Andreas Frederik Binder, 12 oktober 1853.

Det første år som selvstændig købmand i Hørsholm er Andreas helt alene. Alle hans søskende er flyttet hjemmefra. De yngste er, sandsynligvis, anbragt hos moderens familie. I 1860 har han ansat handelsbetjenten Georg Imanuel Petersen, 23 år.[5]

I 1863 giftede han sig den 6. oktober i Frederiksberg kirke[6] med Sophie Birgitte Bentzen, født 16. feb. 1834 i København. Hun er døbt 5. juni 1834 i Helligaandskirken, datter af Sadelmager Carl Emil Bentzen og Anne Cathrine Wonsild.[7] Familien Bentzen boede Kokkegade 136 i København.[8]

Andreas Frederik og Sophie Birgitte fik tre børn. Datteren Juliane forbliver ugift, ligesom sin bror Johan Carl. Kun sønnen Axel Ludvig stifter familie.

Tre Børn

6.de generation

Johan Carl Binder, [, født 11. okt. 1864, døbt 13. november 1864 i Hørsholm.

Faddere: (ulæselig skrift) ---? Madame Caroline Poulsen., født Bentzen fra Kjøbenhavn samt faderen.[9] Konfirmeret 1880 sammen med sin bror, Axel Ludvig, i Hørsholm. Karakter Kundskab: mg, opførsel: Mg. [10]

I 1880 er han elev hos skolebestyrer Johan Frederik Montzius på "Godthåb" i Birkerød.[11] I 1885 bor han, som logerende i København hos enken Sophie Dorthea Grønnerup, Frederiksborggade 19, Nørrevold Kvarter. Han er kontorist.

Dan hans far dør i bor han, ifølge faderens skifte, i 1895 i Hørsholm. Fem år tidligere i 1890 bor han dog ikke, ifølge FT, i Hørsholm. Det er nærliggende at tænke sig, at han, ligesom som sin far rejste hjemmefra og fik en uddannelse, sandsynligvis indenfor handel, og derefter vendte tilbage til sin fars forretning, og altså er hjemme, det år faderen døde.[12].

Johan Carl Binder



I 1906 FT bor Carl Johan på H. C. Ørstedsvvej 42 i København, han har agentur for kaffehandel og er også grosserer. Han har - eller - bestyrer forretningen *Ørstedhus Kaffehandel*. Han er tilflyttet H.C. Ørstedsvvej i 1895. Sikkert kort efter sin fars død i 1895. Han er ugift.[13] Samme år, i en alder af 43 år, rejser Johan Carl Binder, den 8. maj i 1906 til Buenos Aires, Argentina.[14]

Ifølge familielegenden kom han tilbage fra Argentina. Historien melder ikke noget om hvor længe han var i Argentina, men meget taler for at han var væk i mindst ti år. Han er ikke fundet i FT for 1916 eller 1921.

Da han døde i 1930 bor Johan Carl på Stolbergsvej 9 i Hørsholm, og han er sproglærer. Død 10. Og begravet 16. maj 1930 i Hørsholm.[15]

Axel Ludvig Binder, født 21. november 1865, døbt 14. januar 1866 i Hørsholm. Faddere:

Jomfru Anne Gerhardine Binder, Kjøbenhavn og Tøimager Johan Lorentz Binder Kjøbenhavn.[16] Konfirmeret i Hørsholm 1889, sammen med sin bror, Johan Carl.

Karakter i Kundskab: Mg, opførsel: Mg. [17]

Sammen med sin bror Johan Carl, er han i 1880 elev hos skolebestyrer Johan Frederik Montzius på "Godthåb" i Birkerød.[18]

Gift med Bertha Kristiane Jensen, født i Isterød 23. juni 1877, datter af gårdejer Peter Christian Jensen og Kirstine [Hansdatter] Hansen, Isterød. Bertha døde på Usserød Sygehus 10. november og begravet 15. November 1958 i Hørsholm.[19]

Axel Ludvig døde 24. begravet. 30. Oktober 1936 i Hørsholm.[20]

Juliane Caroline, født 4. august. 1867, døbt 6. oktober i Hørsholm.

Faddere: Tøimester Lorenz Binder af Kjøbenhavn og Madame Caroline Poulsen, født Bentzen.[21] Konfirmeret 1882 i Hørsholm.[22]

17 år gammel, i 1885, bor Juliane i København og er pensionær hos distriktsforstander Ludvig Launy og hans kone Hulda, på Nørre Voldgade 21 .[23]

Hendes storebror Johan Carl bor i samme kvarter på Frederiksborggade.

Ved sin fars død i 1895 bor hun hjemme hos forældrene i Hørsholm og er ugift. [24]

I FT 1901 bor hun på 3. die sal i Frederiksborggade 41 i København og lever af sin formue. Her er hun flyttet ind i 1900, efter moderens død og hendes formue er den arv hun fik fra forældrene, da købmandsbutikken blev solgt.[25]

Død 26. oktober på Roskilde Kommunale Sygehus begrav. 2 november 1906 i Hørsholm Boede ved sin død hos sin bror Axel Ludvig på Askehavegård. Gravsten på Hørsholm kirkegård.[26]

Vinterstemning i Binders Gaard, muligvis de oprindelige bygninger med de to kviste i forhuset, som er nævnt i brandforsikrings *taxeringen* fra 1832.[27]

Den lille udateret tegning kan have været brugt som jule kort. Fra Hørsholms Egns Museums lokal historisk arkiv



Andreas Frederik døde den 3. og blev begravet den 8. December 1895 i Hørsholm.[28] Sophie Birgitte døde 11. januar begravet 17. januar 1900 Hørsholm. Hendes sidste bopæl:Hørsholm. Muligvis blev hun boende i købmandsgården til leje hos den nye ejer, købmand O. Hansen.[29]



To Dødsannoncer i Hørsholm Avis.

Den nye ejer af købmandsforretningen på Hovedgaden i Hørsholm har valgt at Fastholde det formodentlig velrenommerede og velkendte navn A. F. Binder. Butikken holdes lukket, to timer den dag fru Binder blev begravet.



Forretningen Solgt

1890 er det ansat en kommis, den 20 årige Anders Peter Larsen, en karl og en svensk tjenestepige. Resten af huset er beboet af en skræddermester og hans hustru. Muligvis er noget af den gamle Binders Gaard solgt fra. [30]

Det har ikke muligt at finde ud af om Andreas Frederiks enke, Sophie Birgitte Binder fører forretningen videre, evt. med hjælp fra børnene og en kommis.

Vi ved derfor ikke hvorfor forretningen blev solgt, hvorvidt det var fordi børnene ikke havde mulighed for at føre den videre eller fordi de ikke havde lyst til købmandslivet.

Ifølge Danmarks ældste forretninger blev Købmandsforretningen på Hovedgaden 31 i Hørsholm i 1899 videreført af købmand O. Hansen og i 1932 af dennes søn, K. B. Hansen (f. 1907).[31]

Det hedder sig, at O. Hansen havde været kommis i forretningen, i så fald - sandsynlig efter 1890, muligvis i årene fra 1895 til han køber forretningen i 1899.

Det er sønnen Axel Ludvig der anmelder sin fars død til Birkefogeden i Hørsholm, og fortæller, at Andreas Frederik den 14 september 1894 oprettede et testamente og hans moder øøøø havde siddet i uskiftet bo.[32] Ligeledes oprettede Birgitte Sophie den 1. Marts 1897 testamente.

Beklageligvis er det ikke muligt at finde den egentlige skiftebehandling efter Andreas Frederik Binder og hans kone. Ifølge skifteprotokollen overgik den videre behandling til familiesagføreren, Overretssagfører Carl Anton Johan Becker, Andreas's nevø, og søn af Carl Christian Theodor Becker og Juliane Dorthea Becker f. Binder.

Andreas Frederik Binder blev den sidste købmand i familien. Hans søn, Axel Ludvig var den eneste af de tre børn, der stiftede familie. Der sker et erhvervsskifte i familien Axel Ludvig foretrækker af blive landsmand. To af hans tre sønner følger i hans spor og bliver begge selvstændige landmænd.



Familiens gravsted på Hørsholm kirkegård er nedlagt. Men de to sten Under træerne er bevaret. De store sten er med navnene Andreas Frederik Binder og Sophie Birgitte Binder. Mens den lille sten er for deres datter Juliane Binder, der døde i 1906.

NOTER

Forkortelser:

KB = kirkebog, FT = Folketælling, DDB = Dansk Demografisk Database

[1] FT 1855 Hørsholm opsl 12

[2] Mænd under 18 år var umyndige. Mellem 18 og 25 år mindreårige og over 25 år fuldmyndige. Den mindreårige bestyrede selv sin formue, dog under tilsyn af en kurator, og hans retshandler vedrørende formuen var kun gyldige med kurators samtykke.

[3] Fællesskifte for købmand J. N. Binder og hustru Juliana Binder, født Møller. Skifteprotokollen for byen og Kgl. Betjente Hørsholm Amtstue, 1848 - 1871, fra side 53 m.v.. Rigsarkivet

[4] Carl Christian Møller, børnenes mors lillebror, født 1822

[5] FT 1860 DDB

[6] KB Frederiksberg 1857 -1864 opsl 199

[7] KB Helligaandskirken, København 1830 - 1836 opsl 347.

[8] FT København 1840. DDB

[9] KB, 1847-1878, opsl 61

[10] KB Hørsholm, 1857-1887, opsl. 62.

[11] FT 1880 DDB. Binder, Johan Carl *Stilling: Bogholder Alder: 42 Aar Bestemmelsessted: B. Aires Kontrakt nr.: 359900 Forevisningsdato: 8/15/1906 Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt*

[12] DDB FT 1890

[13] FT 1906 København opsl 88

[14] Udvandreakivet

[15] KB Hørsholm 1913-1938, opsl. 96, og KB Usserød 1929 - 1937, opsl .11. Skifte, Helsingør skifteret 13. Maj - er dog ikke fundet.

[16] KB Hørsholm, opsl 65

[17] KB Hørsholm 1857-1887, opsl. 62[1]

[18] FT Birkerød 1880 DDB

[19] KB Hørsholm 1957 -1963, opsl 159

[20] KB Hørsholm 1913-1938, opsl. 128

[21] B 1847-1878, opsl 170

[22] KB 1857-1887, opsl. 138

[23] FT København 1890 DDB.

[24] skifte efter Andreas Frederik Binder

[25] FT København 1901 opsl 58

[26] KB Hørsholm 1892-1913, opsl. 25

[27] Se: Binders gård i Hørsholm

[28] KB Hørsholm 1892-1913, opsl 27

[29] KB Hørsholm 1892 -1913 opsl. 199

[30] DDB FT Hørsholm 1890

[31] Kraks: Danmarks ældste forretninger, 1950

[32] Birkefoged Hørsholm Birk, Frederiksborg Amt 1894- 1902, skifteprotokol, opsl. 73